

Gedreven door leden bestuurder achtbaar hoorde eerst en dertig, dat  
voornaamste en belangrijkste myn achter volkheue Biebel  
throuw en beloofde hand bovenrigt ischhouder der Stad  
Utrecht gecommittaree tot de waarneming van den  
Burgervlykheid Stand, verschenen Willem Schenck van  
aarts predikher, oud sijfendertig jaren wonende alhier  
in het Steyfstraat. En Gerrit van Maanen concierge  
van rykste paer gewoonde alhier in het Stadhuis.  
Wichardus verklarede hijsen, dat ~~ten~~ nu dus van  
Eerden verkman geboorte Utrecht wonende aldaar  
ander de willeghet gezondao ~~By~~ B. B. 1711 gehuwd  
aan Bonifica Pimmeleijg, vrouwe van Sylen  
Johannes van Eerden en was Johanna Stoterberg. Der  
ledes is ten tyne huize, den tweeden deselven maand, des  
medags ten eenen ure in den baderom van degen  
wastantij geraen; - do overleven heeft kinderen na  
geleven. En heb ik na die verklaring daarvan deselben  
dag geformuleerd, die de heere Camperauter nu voor mij  
teg met my onderteekend hebben.

W. Pimmeleijg. Van Maanen

J. H. Peelaerts  
van Oosterhout.