

In het jaar achttien honderd en vyftien oer-
traden Lombard deen van de Jansz van des
Houtmidagsten Elf in den ketten my die
den Lodewijk Hogederinge Reddankheppoor
Lionel de Stuur godelgeerd tot officier van
den Burgerlyken Staat der Gemeente van
Amstfoort na oorsaande Hofdeur van
ons prins der Gemeente te hebben verreegt
dat de tweede maal beken gemaakt dan
er trouw beloften is tuschen Willem Toome van
die Leser twintig jaar Jansz van over
wonnende ergeboaren Gemeente de Stad

Amsterdam

merden enige Landen van Tooneelen over Leiden
en Barbara Brass and offenlyt te Jaan
Kunnenes aanjotabaten woonende Curriedale
dat conformia Leentheit and twee en dertig jaar
Londen kerde woonende en geboren Londen
deert dat moorden jonge docthe van Jan Lee
deek en Jannetje heyt beide open lexi
meche of tusjungen met liden stemmes
en mer staarbaar gedaans mer wyld acket
nu der gemeente dymanjeplakt gestort
waan wyke hebbesj gemacht.

P. L. Hardewijk