

Toelias Kool In het Jaar Achttienhonderd Twintig den Dertien  
Gerrighe Masfops en Augustus des Voormiddags ten elf Uuren

32.

6

heb ik Ondergetekende Officier van den Civielen  
Staakte van na mij nande. Loosfodeur van het  
Huis der Gemeente begeren te hebben, voor de  
Tweedemaal by Apleting bekeno gemaakt  
dat humelyks beloften bestaan, tussehen Klaas  
Kool, van beroep Maïdenmaker, Oude Achtend'rlig  
Laren, mede uwenaar van Neeltje. Boelen, geboren te  
Berendam, wonende te Vianen, Loon van Gaspar  
Kool, beroep Maïdenmaker en van Geertrey van den  
Berg, beide wonende te Heerkerk. En Gerrighe  
Masfops, van beroep Werktuiter, Oude Eigenaar  
Laren, mede uwe van Lilla te Kelenburg, geboren te  
Maarsjen, wonende te Vianen, Dogter van Banend  
Masfops en Janneke Jiters, beide Overledan. En  
nadat deze Afkandiging, met een luiden ver-  
staenbare stem geschied was, is hier van Extract van  
gepostakt ende de Acte door mij aqzonnacht  
getekend.

D. H. de Vries  
W. P. de Vries