



Gedenkt in uwe gebeden en goede werken en vooral door het H. Misoffer de ziel van Zaliger

GEERTRUIDA ELISABETH VAN VESSUM

echtgenote van

Jillis Adrianus Brouwer

Zij werd geboren te Heemstede 15 Februari 1875, overleed, gesterkt door de Genademiddelen der H Kerk te Utrecht, den 20ste Mei 1939 en werd begraven op het R.K. Kerkhof den 24ste Mei aldaar

Zij was eenvoudig, rechtschapen, vreesde God en week af van het kwaad.

Mijne kinderen, vergeet mijne lessen niet, laat uwe harten mijne voorschriften naleven. Weest den Heer indachtig op al uwe wegen en hij zal u op rechte banen voeren.

Heilige Vader, bewaar in Uwe naam hen, die Gij mij gegeven hebt.

Houdt Uw Vader in ere al de dagen zijns levens en bemint elkander met broederlijke liefde.

Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans, bid voor ons.

Onze Vader — Wees Gegroet.