

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mejuffrouw

ALIDA JOHANNA SOPHIA BROUWER

Echtgenoot van PIETER VERMEULEN,

geboren te Utrecht 5 Jan. 1867 en na gesterkt te zijn met de laatste H.H. Sacramenten, overleden 14 Febr. 1920 te Utrecht en begraven 17 Febr. op het R. K. Kerkhof aldaar.

Op U, o Heer, heb ik mijn hoop gesteld, en ik zal niet beschaamd worden. Tot U heb ik opgezien ten dage der beproeving en het kruis aanvaard, omdat het kwam van Uwe Vaderhand. Nu dank ik U, barmhartige God, dat Gij mij hebt bezocht.

Maria, lieve moeder, zij heeft U bemind, aan U gedacht tot het einde toe, in Uw gebed zich aanbevolen, o bid voor Uwe trouwe dienaar.

Al wie haar kende, o mijn God, loofde, eerde en beminde haar, want hare goedheid legde er getuigenis van af, hoe goed 't hart is, waarin God verblijft.

H Augustinus.

Vooral worden wij gerust gesteld door de goede voorbeelden, die zij gegeven heeft. Wij herinneren ons hoe godvruchtig zij voor God leefde, en hoe zij, die ons eensklaps ontnomen is, door rechtzinnigheid en goedheid jegens haar echtgenoot en kinderen uitmuntte.

H. Aug.

Mijne Kinderen, onderhoud mijne geboden en gij zult leven. Eert uw vader, weest zijn steun en troost al de dagen zijns levens.

Troost u, Echtgenoot en Kinderen, ik verlaat een leven vol ellende om te gaan in het Rijk der eeuwige vreugde.

H. Cath. van Senen.

Trouwe Echtgenoot in lief en leed, en gij dierbare Kinderen, ik sterf, maar mijne liefde sterft niet, ik zal u in den Hemel beminnen, gelijk ik u op aarde lief had.

Zal. Berchmans.

Genadige Heer Jesus geef haar de eeuwige rust

ONZE VADER. — WEES GEGROET.

Dat zij ruste in vrede.